

Veto

Leuvense Studentenweekblad
Jaargang 14, '87-'88
Nr. 7, dd. 9 november 1987
ISSN: 0773-5162

Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie
Verantw. Uitg.: Didier Wijnants
s' Meiersstraat 5, 3000 Leuven
Tel. 016/22.44.38

Doorkijk

De andere stad gaat vanaf deze week definitief het slechte pad op. Onze reporters - God vergeve het hen - zochten het deze week in de blote sektor, of toch de minimaal bedekte. In deze koude pre-winter dagen hadden ze wel iets warmer kunnen bedenken dan... *lingerie*. Lange onderbroeken zal U spijtig genoeg niet aantreffen op onze pagina 2, al de rest wel. Laat vieren die fantasie, gooi los die teugels.

Hoog Sammy

In onze reeks... laten we vandaag prof. IJsseling aan het woord, over (wij krijgen het haast niet over ons klavier) de vrouwen. Slik. Wat kan daar nu zinnig over verteld worden? Bijvoorbeeld dat Derrida iets met dansende vrouwen had, dat Bataille zich uitleefde in pornografisch geluk, dat Nietzsche er syfilis aan overviel, en dat u eigenlijk maar beter het artikel zelf zou gaan lezen, op pagina 6.

Het Oosten

Julle Andrews was er niet bij, vorige donderdag in het Huis van Chièvres, U waarschijnlijk ook niet. Dat maakt al twee trutten minder. Hoedanook was er een sprankelende Oostenrijke avond te beleven. In de marge van het Europalia-geweld werd er gezongen, gedicht en toneel gespeeld, en vooral veel ingeleid. Best sympatiek, en wij laten u delen in de vreugde op pagina 6.

Ad gevalvas

Kringen, hoe wil u in godsnaam dat Veto fatsoenlijk over uw kringactiviteiten op de hoogte is, als u niet eens de moeite doet om ons uw ad valvas binnen te gooien. Dit is dus een oproep, opdat Kilo volgende week weer niet alleen op pagina 7 zou staan.

Coussement: "Toepassing nog veraf"

De KUL en de sterrenkrijg

Zowat een jaar geleden trok professor Coussement, hoofd van het Instituut voor Kern- en Stralingsfysika (IKS) van de KUL, op *sabbatical leave* - studeerverlof - naar de universiteit van Cincinnati in de Verenigde Staten van Amerika. Coussement was op dat ogenblik bezig met de ontwikkeling van een theoretisch concept dat, wanneer het klopt, zou kunnen ingeschakeld worden in de ontwikkeling van een klein wetenschappelijk wonder: de gamma-laser. Een instrument dat zowel in de medische wereld als op het vlak van de Koude Oorlogsvoering, enorm veel toepassingen zou kunnen hebben.

Een gamma-laser zou bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden bij het opzetten van het fameuze ruimteschild waar de Amerikanen nu al een tijdje koortsachtig rond aan het werken zijn. Aan die ontwikkeling worden astronomische hopen dollars besteed, dus dacht professor Coussement: misschien kan ik voor mijn project ook wat geld lospeuteren. En het werkte!

Veto: Een drietal weken geleden bent u naar Washington geweest. Wat bent u daar precies gaan doen?

Coussement: «Ik ben er naar het Instituut voor Defensie-analyse gegaan, dat zich bezighoudt met het geven van adviezen aan de regering en aan regeringsinstellingen in de VS in verband met wetenschappelijk onderzoek. Als tussenpersoon tussen de universiteiten en andere onderzoekscentra, en het leger, SDI, enzovoort - alles waar de regering rechtstreeks voor betaalt - formuleren zij voorstellen en doen ze aan onderzoek naar de haalbaarheid van bepaalde projecten. Ze bestrijken een heel breed spectrum.»

«Ik heb daar gedurende een drietal uren uitleg gekregen over hoe dat onderzoek naar een gamma-laser eruit zag. Daarna heb ik het woord gekregen. En 's anderendaags zijn we naar het Pentagon gegaan.»

«We werden daar naar de tweede in rang binnen het SDI gebracht. Er was één uur voor ons beschikbaar, maar die man bleef vragen stellen. De anderen moesten maar wachten, zei hij. Ik had de indruk dat hij zeer positief stond tegenover het project, en dat het er zal door komen.»

Veto: U bent uitgenodigd naar Washington?

Coussement: «Ja, ik ben uitgenodigd.»

Veto: Zomaar?

Coussement: «Nee. (lacht) Niet zomaar. Ik ben uitgenodigd samen met mensen van de universiteit van Cincinnati, naar aanleiding van een project dat door die universiteit is ingediend, en dat het volgende zegt: we zouden een concept kunnen ontwikkelen dat nuttig kan zijn in ontwikkeling van gamma-lasers.»

«Op dit moment is de ontwikkeling daarvan vrij utopisch, maar aan één van de moeilijkheden dachten wij nu iets te kunnen doen. Voor radioterapie, of voor het maken van hologrammen zou zo'n instrument zeer nuttig zijn. Op wetenschappelijk vlak zou het een kleine revolutie betekenen.»

Veto: U hebt zelf het initiatief genomen?

Coussement: «Ja. Ik ben daar niet als vertegenwoordiger maar wel als hoogleraar van de KUL opgetreden.»

Veto: Op welke naam is het project ingediend?

Coussement: «Op naam van mijn collega Boolchand van de universiteit van Cincinnati, en van mijzelf.»

Veto: Heeft u al een patent op die

vinding van u?

Coussement: «We hebben er geen patent op. We hebben wel een aanvraag tot patent ingediend. Ook weer samen met Boolchand. Leuven Research and Development regelt dat. Maar of het patenteerbaar is, dat is nog een andere zaak.»

Veto: Wat heeft het Pentagon u te bieden?—

Coussement: «Geld en mensen, *hands and brains and*, en misschien wat apparatuur, om een onderzoek op kleine schaal te kunnen betalen.»

«Maar laat het volgende duidelijk zijn. Het is een onderzoek dat zuiver wetenschappelijk is, en niet *classified*. De resultaten ervan mogen vrij gepubliceerd worden en zullen toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is één van de voorwaarden die ik gesteld heb. Een essentiële voorwaarde voor mijn medewerking. Ik wil mijn tijd niet verliezen aan een onderzoek dat in de papieren blijft zitten.»

Veto: Waaraan uw naam dan niet meer kan verbonden worden?

Coussement: «Ja. En tevens omdat het onderzoek dan in een andere sfeer zou terecht komen dan de sfeer waar ik nu in bezig ben.»

Veto: Er is nog geen definitieve beslissing gevallen?

Coussement: «Men is het project nog aan het onderzoeken, maar ik verwacht wel een antwoord van het Pentagon voor half december.»

Veto: Indien het geld toegekend wordt, waar zou het onderzoek dan plaatsgrijpen?

Coussement: «Nu stel je een vraag die ik ook graag opgelost zou zien. Op grond van het feit dat België getekend heeft voor SDI en omdat ik het project mee heb ingediend, heb ik het recht om een deel van dat geld naar hier te brengen.»

vervolg op p. 4



(Foto Hendrik Delagrance)

Mechelen, en terug

Ik háát marathons

Er is de laatste tijd veel om te doen geweest, en stel dat jij er ook eens zin in krijgt, dan kan ik je één goede raad geven: doe nooit mee aan marathons. Want, ach, eens de dag daar is, ben je toch weer niet in goede doen. Je hebt niet genoeg spagetti gegeten (koolhydraten, weet je wel, de koolhydraten) of het weer is niet je dat. Er is iets met je loopschoenen of je opwarming valt in het water. En even voor Herent krijg je een verschrikkelijke kramp. Dan denk je aan opgeven. Maar er staat veel op het spel: 2 bakken Duvel en de eer natuurlijk. Het is afzien. En waarvoor?

4 november, vijf uur. Ik maak me klaar om mee te rijden met de bus naar Mechelen. Mijn *nikes* en m'n jogging laat ik op kot liggen. Voor mij geen marathon, ook niet een halve. Ik wil alleen de sfeer (en de massage-olie) opsnuiven.

Op de parking van Stade Leuven heeft zich een massa lopers verzameld. Er zijn opvallend veel niet-studenten bij. Er heerst een gespannen stemming. Iemand ijsbeert rond zijn sportzak. Een ander staat er wat nerveus op en neer te springen. "Zenuwachtig?", vraag ik. "Nee, koude voeten". Het is eigenlijk een beetje te koud om te lopen. Het KMI

voerspel nachtvorst en ook voor lopers is dat geen weer.

Om half zes arriveren de eerste bussen. Chaos. Alleen de lopers met een familienaam die begint met een letter van A tot L mogen mee. En voor de tweede en de derde bus geldt hetzelfde. Aangezien ik zelf een 'Van der ...' ben, is dat pech hebben. We moeten wachten. "Straks moeten we nog naar Mechelen lopen", grapt iemand.

Ik stap op op een van de laatste bussen, bij de mensen met een familienaam achter in het alfabet. De splitsing in twee groepen heeft te maken met de plaats waar de atleten zich zullen kunnen omkleeden. Men heeft twee zaaljes klaar-gezet, kwestie van de accommodatie wat uit te breiden. Men verwacht immers veel volk.

Vaseline

Na een vijftal kilometer hangen we achter een trage boerekar. Het gaat nu in een slakkegangetje verder naar Mechelen. Van voorbijsteken kan op deze weg immers geen sprake zijn. Naast mij begint er al een te vrezten voor zijn opwarming. Daar zal wel niet veel tijd meer voor zijn.

Wat verder blijkt die vrees niet ongegrond. We zijn amper van onze kar af of we komen vast te zitten in een file. Gevloek in de bus. Iemand begint zich om te kleden en de jongen naast mij wrijft zijn voeten in met vaseline. Daarna twee paar kousen. Allemaal

vervolg op p. 7



Coussement: "Een hoogleraar moet zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen". (Foto Jeroen Revalk)

Apartheid

"Wilden kunnen zonder slag of stoot gevangen worden"

Zuid-Afrika is de laatste jaren niet meer uit de actualiteit weg te denken. De socio-ekonomische en politieke situatie daar worden op de voet gevolgd, door voor- en tegenstanders van het regime. Vorige week nog werd er in het Europees Parlement opnieuw gepleit voor een strengere aanpak van de boykot tegen Zuid-Afrika. En toen het tot een stemming kwam haalde de 'pro-boykot frakctie' ook een serieuze meerderheid. Blijft natuurlijk de vraag wat het in de praktijk wordt. Zuid-Afrika stond ook maandenlang in de kijker door het gedwongen verblijf daar van Klaas De Jonge en Hélène Passtoors. De Jonge kwam onlangs vrij en vorige week was hij te gast in Leuven om te vertellen over zijn ervaringen in Zuid-Afrika (zie hiernaast). Passtoors zit nog steeds in de Zuidafrikaanse gevangenis.

Zuid-Afrika is over de gehele wereld het meest gekend door haar systeem van Apartheid. Het enige nederlandse woord dat onvertaald voorkomt in verschillende anderssprekende landen. Wat dit systeem van Apartheid precies allemaal met zich meebrengt, hoe het groeide en in stand wordt gehouden, werd systematisch verzameld en neergeschreven in het boek *Feiten over Apartheid* (1). In het licht van de gebeurtenissen de dag van vandaag bevat het boek een schat aan informatie.

Jan Van Riebeeck

Zuid-Afrika is toevallig het rijkste gedeelte van Afrika. Rijk aan grondstoffen (koper, goud, diamant, ijzer, tin, nikkel, zilver, kobalt...) landbouw- en natuurlijke rijkdommen. Er heerst een gematigd klimaat in het land en Zuid-Afrika heeft een hoger ontwikkelde infrastructuur – een erfenis van de koloniale mogelijkheden – dan enige andere Afrikaanse staat.

Maar toch, met een BNP van 36 miljard dollar in 1977 kan Zuid-Afrika niet tot de 'rijke landen' geteld worden. Portugal en Joegoslavië hebben een hoger BNP. En het gemiddeld inkomen van de Afrikanen ligt 10 maal lager dan het blanke gemiddelde.

Zo zie je meteen waar de grondslag van het apartheidregime gevestigd is, met name verankerd in het ekonomisch systeem. "De ekonomische macht is in handen van de blanke minderheid en deze bepaalt ook het ekonomisch beleid" (p. 41). Zuid-Afrika telt immers zo'n 28 miljoen inwoners, waarvan 20 miljoen Afrikanen, 4,5 miljoen blanken, 2,5 miljoen kleurlingen en nog een klein miljoen Aziaten.

Ook doornen de geschiedenis van de kolonisatie zie je dit weerspiegeld. De eerste Europeanen die Zuid-Afrika aandedden waren Portugezen. In 1499 kwam Vasco Da Gama in contact met de Khoikhoi. Hij stelde vast dat de bevolking zeer vreedzaam was en dat ruilhandel zeer goed mogelijk was.

Op 6 april 1651 zette de Nederlander Jan van Riebeeck (in opdracht van de Oostindische Compagnie) voet aan wal aan de Tafelbaai. Er woonden op dat ogenblik zo'n 15.000 Khoikhoi en 10.000 San of Bosjesmannen in de streek van de Kaapprovinsie. Ook daar waren aanvankelijk geen problemen vanwege de Khoikhoi om vee en schapen te rullen met de kolonisten. Er bestond hoegenaamd geen vijandschap. Maar stilaan begonnen zij er zich rekenschap van te geven dat met het florieren van de eerste kolonie in Zuid-Afrika hun gebied stilaan werd afgeknaald. Jan Van Riebeeck schreef bijvoorbeeld in zijn dagboek: "We hebben ons gemakkelijk kunnen meester maken van 10.000 stuks

vee want – en dat zal ons goed van pas komen – de inboorlingen vertrouwen ons toch." En later schreef hij: "Als we hun vee niet kunnen bekomen op vriendschappelijke wijze waarom zouden we dan hun last verdragen zonder daarvoor represailles te nemen. We zouden slechts een 150 man nodig hebben om tien tot twaalf duizend stuks vee zonder gevaar in beslag te nemen. Bovendien zouden velen van deze wilden zonder slag of stoot kunnen worden gevangen genomen en als slaven naar India kunnen worden verscheept. Ze komen immers toch altijd ongewapend tot ons." (2)

In die tijd hadden de meeste kolonisten slaven. Zo vroeg reeds in de geschiedenis van Zuid-Afrika, ontstond er een kloof tussen de blanke heren en de gekleurde slaven. De slavernij duurde voort in de Kaap tot 1838 toen de Britse regering die afschafte. Vanzelfsprekend ook niet uit louter humanitaire overwegingen. Het waren mensen als Cecil Rhodes en Alfred Beit, de 'gold-bugs' of multi-miljonairs die zozeggend het slavenom wilden afschaffen. Immers, zolang de zwarten als slaven waren ingelijfd bij de blanke Boeren konden ze niet als arbeidskrachten worden ingezet in de mijnen en de industrie. De Boeren hadden inderdaad wel Afrikanen verdrongen en een aantal van hen tot slaaf gemaakt maar ze hadden ze nog niet ingeschakeld in de ekonomie. Dit was precies één van de bedoelingen van de Britse kolonisten. Maar vóór ze dit konden realiseren moest de oorspronkelijke Afrikaanse ekonomie ten gronde worden gericht. En dit werd gerealiseerd onder meer door proklamaties waarin het recht om eigen land te bezitten werd verboden.

Mensenrechten

Oorspronkelijk konden de Engelse en Nederlandse kolonisten dus niet zo best met elkaar opschieten. Toch werd deze verhouding met de tijd beter. Zij vonden elkaar in de Verenigde Zuid-Afrikaanse Nationale Partij. "Deze politieke vereniging steunde op complementaire belangen: de boeren verkrijkten zich met de gronden die de Afrikanen was ontnomen en het Engelsen konden goedkope zwarte arbeidskrachten aantrekken daar vele zwarten hun grond, dit wil zeggen hun traditionele bron van inkomsten, kwijt waren."

"Met de Wet op de Unie droeg de Britse regering het bestuur over Zuid-Afrika over aan de blanke bevolking. De grondwet van de Unie handhaafde de status quo betreffende de beperking van de rechten van de zwarten en maakte de weg vrij voor de totale afschaffing van alle parlementaire rechten van de zwarte bewoners." En verder: "De gescheiden bestuursstructuur die in de twintig jaren ingevoerd was en de invoering van Afrikaanse reservaten, bij wet geregeld in 1913 en 1936, vormden de basis van het huidige thuislanden beleid." (p. 14). En het is precies via dit 'thuislanden beleid' dat men van de zwarte meerderheid van de Afrikaanse bevolking vreemde dingen heeft gemaakt in eigen land. "Mensen die door het regime worden beschouwd als burgers van 'onafhankelijke' thuislanden ondervinden nog meer direct geweld als hun passen niet in orde blijken te zijn. Omdat zij volgens de apartheidswetgeving 'vreemde' zijn geworden, vallen ze

bouwd met een parlementair systeem en is dus per definitie 'demokratisch'. Er zijn wetten voor van alles en nog wat: wetten betreffende banning en verbanning, wetten betreffende het verbod van bijeenkomsten, wetten betreffende gezenschap zonder proces. "In de 20 jaren na 1961 werden meer dan 4.400 mensen veroordeeld op grond van de voornaamste 'veiligheidswetten' (de Suppression of Communism Act, de Unlawful Organisation Act, de Public Safety Act, de Terrorism Act, de General Law Amendments Act en de Internal Security Act) (p. 66)

Sinds Jan Van Riebeeck in de Kaap arriveerde, is Nederland, België, Engeland, Amerika... via vele historische en ekonomische banden verbonden met Zuid-Afrika. Die geschiedenis moeten we niet uit de weg gaan of verdringen maar precies helder analyseren. Om er konklusies uit te trekken voor ons huidige handelen. Het boek *Feiten over Apartheid* kan ons daar zeer goed bij helpen. Omdat het niet alleen de historische achtergronden schetst, maar ook op een duidelijke manier een overzicht biedt van de kwalijke gevolgen die het apartheidssysteem heeft op alle levensgebieden, als onderwijs, gezondheids-

zorg, politiek, wetgeving enz... Nergens ter wereld worden de mensenrechten zo grof en zo systematisch geschonden. Het apartheidsbeld is een misdaad tegen de mensheid. Of zoals Donald Woods in zijn boek *Biko* schrijft: "Ik zou, als ik kon, persoonlijk tot iedereen op deze aardbol willen spreken over mijn vriend Steve Biko, die naakt stierf op de vloer van een gevangenis, nadat hij de martelingen en pijnigingen moest ondergaan van de mannen die een bijzonder afschuwelijke vorm van kwaad vertegenwoordigen – het kwaad van het racisme, waarvan de slachtoffers het voorwerp van haat en verwerping worden omdat ze met een donkere huidskleur geboren zijn. Apartheid is niet slechts een betreurenswaardige lokale aberratie die alleen Zuid-Afrika aangaat. Het is een universele morele crisis en geen enkele natie kan langs de kant blijven staan en een neutrale of passieve houding aannemen. Apartheid is een aanval op elk lid van het mensdom."

Gilberte Boeckmans

- (1) *Feiten over Apartheid*, uitgeverij Anthon/Epo, 1986
- (2) *Azania-Zuid-Afrika*, brochure Internationale Solidariteit, 1986



Klaas de Jonge op doorreis

Stilte rond Passtoors

Sinds Klaas De Jonge op 7 september vrij kwam uit de Pretoriaanse gevangenis, is hij een fel gegeerd stuk wild voor alle mediagieren die er boven ons kleine taalgebied rondcirkelen. De kranten brachten verslag uit van zijn avonturen in Zuid-Afrika, de meeste tijdschriften stelden hem hun vraagjes en Klaas, vlotte prater als hij is, antwoordde gedwee. Ook Veto nam hem al in haar kolommen op naar aanleiding van zijn aanwezigheid op het Andere Boek in Antwerpen. Een tijdje geleden kwam hij ook in Leuven langs op uitnodiging van de Volkshogeschool Elcker-Ik. Veto was uitgenodigd om een debat en een perskonferentie.

Veel nieuws dat nog niet elders te horen of te lezen was, viel er niet te rapen. Er zijn wel enkele nieuwe initiatieven op het vlak van acties rond Hélène Passtoors. Klaas De Jonge benadrukte nog eens dat het absoluut nodig is dat België openlijk de interne veiligheidszettingen van Zuid-Afrika veroordeelt. Daartoe moet onder andere via het sturen van brieven druk uitgeoefend worden op minister Tindemans. Deze brieven, die verkrijgbaar zijn bij AKZA, pleiten ook voor actieve pogingen vanwege de Belgische overheid om Hélène Passtoors vrij te krijgen.

Nieuw is ook dat Klaas De Jonge niet meer over de 'zaak Passtoors' geciteerd wil worden in de pers. Hij doet dit op aanvragen van Theo De Roos, Héléne Passtoors' advocaat. Het noemen van De Jonges naam in verband met Passtoors zou, volgens Klaas De Jonge, ergernis opwekken en Tindemans het alibi kunnen verschaffen dat hij te sterk in één hoek gedrumd wordt om nog iets te kunnen uitvoeren. Alle informatie over Hélène Passtoors wordt in de toekomst verstrekt via haar advocaat. Die heeft De Jonge verzekerd dat Tindemans daadwerkelijk bezig is met een aantal initiatieven die een einde zouden maken aan Passtoors' gevangenschap. Klaas De Jonge werd er

ook op hoe belangrijk het is, de zaak Passtoors uit de verkiezingspropaganda te houden. Ook dat zou de hele zaak rond Passtoors te sterk in één ideologische hoek duwen en Hélène Passtoors eerder schaden dan helpen.

Tindemans

We vroegen Theo De Roos ook zelf naar de motivatie van het verbod, Klaas De Jonge in de pers nog te citeren in verband met Hélène Passtoors.

Theo De Roos: "Héléne Passtoors heeft zich nu ook tot de Nederlandse regering gewend. Ze had dat al eerder gedaan, maar dat is inmiddels onderscheid. Nu er ook in Den Haag een verzoek is aangekomen, moeten we alles een beetje in goede banen zien te leiden. Het is daarbij een goede zaak om ook de Nederlandse regering een bredere marge te laten zodat zij kunnen opereren zonder dat iedere kleine beweging uitgebreid in de pers komt. Bovendien is Klaas De Jonge binnen het diplomatieke kader niet de aangewezen persoon om naar buiten te treden. Dat is eigenlijk de hele achtergrond. We hebben afgesproken dat de contacten met Den Haag en Brussel dus allemaal via mij verlopen."

Veto: Tindemans zou met een actie

bezig zijn, maar er bestaat onduidelijkheid over wat dat nu juist inhoudt. Weet u daar meer over?

Theo De Roos: "Ik weet dat hij met iets bezig is geweest, maar of dat nu nog zo is, weet ik niet. Ik zou het natuurlijk toelichten wanneer beide regeringen samen iets zouden ondernemen. Het is uiteraard de bedoeling dat, nu Hélène zich tot Den Haag heeft gewend, de Brusselse autoriteiten niets meer hoeven te ondernemen. Of zo'n samenwerking er ook daadwerkelijk komt, weet ik voor het ogenblik niet."

Veto: Zuid-Afrika heeft zeer recent een grote toegeving gedaan door de grote gevangeneruil waarbij ook Klaas De Jonge vrijkwam. Kan dat nadelig zijn voor Hélène Passtoors? Zuid-Afrika is misschien niet zo snel bereid om dat nog eens over te doen.

Theo De Roos: "Het was natuurlijk prachtig geweest, wanneer zij in die ruil betrokken zou zijn geweest. Dat is niet gebeurd. De redenen daarvoor kan ik ook niet precies achterhalen. Nu is het wel zo dat die twee gevallen ook wel verschillend zijn. Het hoeft niet perse nadelig te zijn. Het is ook jammer dat kennelijk het initiatief van de Heer Tindemans bij Botha in Parijs op niets is uitgelopen. Dat is te betreuren, maar op zichzelf is haar situatie heel anders dan die van Klaas De Jonge destijds. Dat was diplomatiek en sociaalrechtelijk gezien een zwaar beladen issue. Hélène is daarentegen al terecht in haar zaak kadert eerder in de humanitaire sfeer. Het lijkt mij dat het voor Zuid-Afrika, in vergelijking met De Jonge destijds, makkelijker is om haar zonder gezichtsverlies vrij te laten. In dat opzicht kan je haar situatie gunstiger noemen. Het lijkt me dus zeker voorbarig om te stellen dat de recente gevangeneruil haar vrijlatting bemoeilijkt."

Carla Rosseels
Herwig Willaert

Anti-racisme

Vanuit Sociale Raad is er voorgesteld om, in samenwerking met Isol en alle geïnteresseerden, een werkgroep op te starten die zal werken rond het blijkbaar opnieuw de kop opstekende racisme. Konkret wordt er gedacht aan het opstellen van een 'zwartboek' en er worden ook actievoorstellen besproken. Precies daarom is het belangrijk dat er medewerkers aanwezig zijn vanuit zoveel mogelijk fakulteiten. De eerste bijeenkomst gaat door op woensdag 11 november, om 20 h in Isol. □

Vrouwenboekenweek

Dulle Griet getemd

Van 15 tot 24 november organiseert boekhandel "Dulle Griet" haar jaarlijkse vrouwenboekenweek. "Dulle Griet" is ontstaan in de jaren '70, de hoogdagen van de feministische beweging. De jaren '80 zijn heel wat stiller op dat vlak: feminisme en vrouwenbeweging zijn een beetje uit de mode geraakt. Vrouwen die nu nog met feministische standpunten komen aandraven, worden ervan verdacht gefrustreerde oude vrijsters of rabiate mannenhaatsters te zijn. Is er in deze feministe-onvriendelijke tijden nog interesse voor een vrouwenboekhandel? Veto vroeg het aan Els Cottens, één van de vrijwilligsters die de winkel openhouden.

Els Cottens: «Het laatste half jaar is onze verkoop wat achteruit gegaan, maar ik denk toch wel dat er nog interesse is voor vrouwenboeken. Andere boekhandels zoals Club, ECI, Fnac, ... verkopen de "best-sellers" ook. Zij kunnen ze dikwijls wel aan lagere prijzen aanbieden, wat onze verkoop dan benadeelt.»

«Momenteel kunnen we niet blijven bestaan. We hebben net genoeg om de vaste kosten zoals huur, telefoon, verwarming, ... te kunnen betalen en nieuwe boeken aan te kopen.»

Veto: *Streven jullie in het aankoopbeleid volledigheid na of houden jullie het op boeken die gunstig zijn voor de vrouwenbeweging?*

Els Cottens: «We houden het eerder op boeken die gunstig zijn voor vrouwen, maar het is niet altijd makkelijk om die grens te bepalen. Soms zijn we niet van plan een boek dat voor vrouwen negatief uitvalt of een te conservatieve lijn volgt aan te kopen, maar wanneer een paar klanten er naar vragen, dan doen we dat toch. Persoonlijk hanter ik die grens minder strak voor romans dan voor theoretische boeken.»

«In Londen zijn er ook vrouwenboekhandels die Agatha Christie verkopen. Enerzijds zijn die boeken wel door een vrouw geschreven, maar anderzijds betekenen die boeken voor vrouwen toch niet zoveel. Op dat vlak streven we dus geen volledigheid na, wel op het vlak van feministische literatuur.»

«Ik vraag me ook af waarom die vraag nooit gesteld wordt in verband met strips of kinderboeken. In de jaren '70 was een dergelijk initiatief zeker nodig. Nu ook nog wel, zeker voor gespecialiseerde literatuur die van het buitenland komt en in kleine oplagen verschijnt. Grote namen zoals Simone de Beauvoir bijvoorbeeld vind je overal wel. Op het gebied van "best-sellers" zijn we ons deloof misschien een beetje voorbijgestreefd omdat die elders vaak goedkoper te krijgen zijn. Anderzijds is het ook de verkoop van best-sellers die het kleine aanbod waarborgen.»

Veto: *Benadruk je door het samenbrengen van vrouwenliteratuur in een apart bastion de vooroordelen omtrent het anders-zijn van vrouwen niet?*

Els Cottens: «Misschien wel een beetje. Maar ik denk dat het gemak hier toch primeert: alle boeken staan samen, je kunt kiezen uit een ruim aanbod en de kans op een miskoop is vrij klein. De drempel om de boekhandel binnen te stappen en boeken te kopen over gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit of lesbianisme ligt ook lager. Sommige klanten voelen zich hier veiliger.»

Veto: *Stoot je door die beperking ook grote groep mensen af?*

Els Cottens: «Het is alleszins niet onze bedoeling om mensen af te stoten. Wanneer dat gebeurt ligt het minder aan ons dan aan de mensen die zich afgestoten voelen. Er zijn natuurlijk nadelen verbonden aan een aparte opstelling.»

Veto: *De naam alleen al stelt zich toch wel militant op?*

Els Cottens: «Ik ben zelf ook niet zo tevreden met die naam. We hebben die overgenomen van het filiaal in Brussel. De ploeg die er nu werkt, zou alleszins opteren voor een andere naam. Nu is het echter te laat om onze naam nog te veranderen, want dat werkt het idee in de hand dat het om een andere winkel zou gaan.»

Veto: *Het programma van de vrouwenboekenweek biedt een film, een teaterstuk, een kwis, een voorstelling van nieuwe boeken, ... Allemaal activiteiten die weinig discussie mogelijk maken. Alleen de eerste avond rond "Vrouw en media" laat misschien die mogelijkheid open. Is de huidige vrouwenbeweging uitgediskussieerd?*

Els Cottens: «Ik weet niet of het onze taak is om discussies rond feminisme op gang te brengen. We blijven tenslotte een boekhandel. We zijn eerder op "vrouwenkultuur" gericht, dan op praten of discussiëren. Het mag ook wel eens vrijblijvend, ontspannend zijn. Ook de activiteit rond "Vrouw en media" heeft niet de bedoeling discussie tot stand te brengen. Het gaat eerder om het uitwisselen van ervaringen over hoe het is om als vrouw in de media actief te zijn.»

«We willen gewoon iets meer zijn dan louter een boekhandel. Zo brengen we ook een krantje uit met boekbesprekingen en berichtjes van andere organisaties. Ook de vrouwenboekenweek is daar een uiting van. Aangezien we met vrijwilligers werken en financieel niet zo sterk staan, zijn we reeds tevreden met het huidige programma.»

Veto: *Jullie willen "vrouwenkultuur" brengen. Wat is dat volgens jullie?*

Els Cottens: «Als boekhandel of als groep hebben wij daar geen visie op. We praten daar ook heel weinig over. We brengen in die week film en teater dat je ook wel op andere plaatsen kunt bekijken. Maar het mag er wel eens bij komen. Het mag ook wel eens vrijblijvend zijn.»

Veto: *Zijn de vrijwilligers die meewerken aan "Dulle Griet" zelf nog overtuigde feministen, die ieder moment voor hun standpunten op straat willen komen?*

Els Cottens: «Dat varieert zeer sterk. Het zijn zeker niet allemaal militante feministen. Dat verklaart ook voor een deel waarom sommige mensen zich bij "Dulle Griet" goed thuisvoelen. Het kan ook vrijblijvend: de winkel openhouden, meedoen met de activiteiten, zonder daarom militant te zijn. We praten daar eigenlijk niet veel over.»

Carla Rosseels
Koen Van Muylen

AGENDA

Samenstelling: Jan Van der Linden

Maandag 9 november

- 20.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: Louisiana Story (Robert Flagerty), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF/comm. wet.
- 20.00 u **LEZING** Louis Tobback: de problematiek van de Golfkrisis, in de Kleine Aula, org. KIB
- 20.00 u **VERGADERING** Open startvergadering Agalev-studenten, in het Stuc, org. Agalev
- 22.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: Britse Free Cinema met films van Anderson, Reisz, Goretta, Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF/comm. wet.

Dinsdag 10 november

- 20.00 u **LEZING** Het christelijk inwijdingsmysterie, Mechelsestr. 80, org. Rozenkruisers Genootschap
- 20.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: de jaren '50 in Frankrijk met Nutt et Brouillard (Resnais) en Cronique d'un été (Rouch), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF/comm. wet.
- 22.00 u **BENEFIET** Anti-racistisch Kafee, met korte toespraken, in fakbar Godsdienstwet, Van Evenstr. 14, org. Komitee Audace.
- 22.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: Le jolite Mai (Marker), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. Dal/comm. wet.

Woensdag 11 november

- 17.00 u **EUCHARISTIE** Diakenwijding van Jos Van Pelt, pastor Universitaire Parochie door kard. Daneels, Groot Begijnhof.
- 20.00 u **ROCKCONCERT** Moonshades, the Alabama Kids, Paranoiacs en the Mudgang, in Lido, org. Psychic Gooze Experience.
- 20.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: Amerikaanse direct cinema: Don't look back (Pennebaker), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF/comm. wet.
- 22.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: werk van Pennebaker en Leacock, Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF/comm. wet.

Donderdag 12 november

- 19.00 u **UNIVERSITAIRE CONFERENTIE** Kommunikatie, taal en denkprocessen door prof. F. Droste, Grote Aula, inkom gratis.
- 19.00 u **LEZING** Patricia Peres over Nicaragua, Sociale Hogeschool, Groeneweg 151, Heverlee, ink. gratis, org. werkgroep Nicaragua S.H.H.
- 20.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: In the year of the pig (De Antonio), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100, org. DAF/comm. wet.
- 22.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: Basis Training (Wiseman), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100.

Vrijdag 13 november

- 20.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: Reporters (Depardon), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100
- 21.00 u **KONCERT** Urban Dance Squad en Born Free MC, rap en hiphop, in 't Stuc, ink. 250/300, org. Stuc.
- 22.00 u **DOKUMENTAIRE** Beeld & realiteit: Harlan County USA (Kopple), Boekhandelstr. 9, ink. 80/100.

Zaterdag 14 november

- 22.00 u **WEEKENDFILM** Eraserhead (David Lynch) en aansluitend post-industriële fuif, in 't Stuc, ink. 60/80, org. Stuc.

Zondag 15 november

- 14.30 u **GESPREEK** Vrouw en media, o.a. met Renate Dorrestein, Brigitte Raskin, Kris Smet, ... Boekhandelstr. 9, ink. 100/120 (of met weekkaart), org. Dulle Griet.

Maandag 16 november

- 20.00 u **KONCERT** Argentijnse volksmuziek door Dirk Van Esbroek en Juan Masondo, aud. Minnepoort, org. CC.
- 20.30 u **DEBAT** Het kleine verschil, seksuele differenties geschreven, met prof. J. J. Selsing, Hemmerrechts, G. Groot, in MSI 00.28, Ravenstr., ink. 50, org. werkgroep Krisis.
- 20.30 u **LITERATUUR** Liliane Versluys en Renate Dorrestein stellen hun nieuw boek voor, De Proletaar, Mechelsestraat 72, ink. 50/70, org. Dulle Griet.
- 21.00 u **KONCERT** The Lyres, garagerock, in 't Stuc, ink. 300/350, org. Stuc.

TENTOONSTELLINGEN

Van appel tot atoom: Natuurkunde na Newton, in Universiteitshal, tot 6 december, van 9.00 tot 17.00.
De architectuur van Marc Dessauvage: in expositie L&W, tot 13 november.
Albertine Eylebosch: in UZ Gasthuisberg, tot 18 november.

STEUNT U?
 Veto zoekt steunabonnees

HEBT U LAST?
 Veto zoekt boel

Abonneren verboden



Ja, ik ben een boef en abonneer mij toch op Veto als: student (250 fr), niet-student (300 fr), steunabonnee (600 fr). Ik ben op de hoogte van de nare gevolgen die dit kan hebben. Rek. nr. 001-0959719-77*

Naam:

Adres:

* Schrappen wat niet past.



ALLERZIELIGEN - Frans was vroeger professor in Publiek Recht. Na een ongelukkige val (van de regering) werd hij echter tot de bedelstaft gedwongen. Hij vond zijn roeping in het spelen van een vrij onbekend muziekgenre, de Bahneflüte, en is nu overal een graag geziene gast. (Foto Hendrik Delagrangé)